

Speech/Dankwoord mevr mr. Eunice S. Fernand i.v.m. haar beëdiging op 24 augustus 2022

Edelachtbare President van het Hof van Justitie,
Leden en leden plaatsvervangers van het Hof van Justitie,
Waarnemend Procureur Generaal van het Hof van Justitie
Griffier van het Hof,
Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten,
Collega's
Familie,
en overige aanwezigen,

Ik had mij niet voorgenomen te spreken. Maar wanneer een individu zich laat omringen door personen die hem of haar juist kunnen adviseren, dan gebeuren mooie dingen. Zoals spreken bij de bekroning van een inspanning. Ik sta dan ook hier om aan het eind van dit traject dat voor mij in juni 2019 begon en aan het begin van nieuwe uitdagingen, kort te spreken over mijn ervaringen en een woord van dank uit te brengen aan personen die in de achter mij liggende periode voor mij een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook omdat het hun goed zal doen te weten dat hun inspanningen door mij gezien en erkend zijn.

De periode van mijn opleiding tot advocaat was niet een zonder uitdagingen. De corona pandemie bijvoorbeeld had mij de wind uit de zeilen kunnen nemen. Immers groeide de onzekerheid over de toekomst enorm als gevolg van de onvoorspelbaarheid van de pandemie. Persoonlijke uitdagingen maar ook invloeden van buitenaf herinnerden mij gelukkig eraan uit welk hout ik gesneden ben (I am not a quitter!) en nodigden mij als stagiaire uit om een visie voor mezelf te creëren over de advocaat die ik wil zijn. Ik gaf daarom de moed niet op en zette door. Ik wilde advocaat zijn en zou mij op mijn reis naar het doel dat ik mij voor ogen had gesteld, door geen enkele omstandigheid laten tegenhouden.

Tijdens mijn stageperiode heb ik in het contact met rechtzoekenden verschillende ervaringen gehad die mij verrijkt hebben. Ik besef nu meer dan ooit dat ik, wij...DE schakels zijn tussen

het recht en de rechtzoekenden. In sommige gevallen is zelfs sprake van naar recht smachtenden. Zij zijn afhankelijk van onze kundigheid en wij hebben uit dien hoofde dan ook een heel belangrijke taak te vervullen, elke dag opnieuw en dat in vertrouwelijkheid en met integriteit. Het vertrouwen in ons is fundamenteel voor een goed functioneren van de rechtsstaat en het vertrouwen van de rechtzoekende daarin. Laten we ons daarvoor dan ook inspannen. Door de Corona-pandemie geschiedt de communicatie met de gerechten en met name het overleggen van processtukken grotendeels digitaal. Dit proces is niet zonder uitdagingen. Maar laat dat niet met zich meebrengen dat wij hierdoor het belang van degenen die erop vertrouwen dat dit belang bij ons veilig is, uit het oog verliezen.

In het kader van de begeleiding van advocaat-stagiairs beveel ik aan dat de Surinaamse Orde van Advocaten in samenspraak met de Rechterlijke Macht éénduidig beleid uitstippelt om aankomende advocaten in staat te stellen zelfstandig zittingen bij te wonen namens de patroon. Dit zal ertoe bijdragen dat de advocaat in spe de voor zijn of haar beroep noodzakelijke ervaring met betrekking tot de gang van zaken ter terechtzitting kan opdoen.

Collega's, advocatuur is een roeping om niet alleen richting te geven aan het rechtsleven maar ook om samen met de Rechterlijke Macht mee te werken aan de rechtsbedeling ter bevordering van een goede rechtspraak. En allen zijn wij geroepen om hieraan mee te werken. Bepaal voor uzelf: wat voor een advocaat wil ik zijn? Hoe wil ik voortleven in de herinneringen van mensen? Welke bijdrage zal ik dan hebben geleverd aan de rechtspleging en het rechtsleven? Deze zijn belangrijke vragen die we allemaal voor onszelf dienen te beantwoorden.

Ik besluit met een woord van dank.

Omdat ik geloof dat ik gedragen ben door God en Hij mij de weg gebaad heeft dank ik hem hier publiekelijk voor zijn oneindige trouw.

De weg heeft geleid naar het kantoor Sewcharan Advocaten, thans Sewcharan en Pick, dat mij de gelegenheid geboden heeft om de Beroepsopleiding te volgen. You met me more than halfway. Bedankt.

Het kantoor gaf mij mijn patroons en collega's met wie ik heb mogen samenwerken en sparren. Bedankt!

Ik heb familie op wiens schouders ik keer op keer heb mogen staan om meer van de horizon te zien en in wiens gebeden mijn naam genoemd is.

Personen die zonder vragen te stellen zich sterk gemaakt hebben om waar nodig mijn kraka te zijn. In dit kader doe ik een bijzonder woord van dank dan ook uitgaan aan:

- mijn moeder die alles heeft gedaan wat binnen haar vermogen ligt om mij te voeden en op te voeden, die ondanks het feit dat ze soms de helft van het verhaal niet begreep, toch bleef luisteren en interesse toonde. Dank voor jouw onvoorwaardelijke steun. I will never be able to repay you!!

- mijn broertje ...voor alle steun in elke vorm dan ook...het babysitten ook als je er eigenlijk geen zin in had...je bent geweldig en hebt een groot hart. Dankjewel

- mijn oma die gevraagd en ongevraagd met wijze raad klaarstond. Oma ik weet dat u altijd voor mij geduimd heeft. Dankuwel!

-tante Sonja en gezin... voor alle gesprekken en motivatie....dankjewel!!

-oom Edje...u bent altijd daar, ik hoef alleen maar te bellen. Thank you!

-tante Jacintha voor de oppas. Dankuwel!

-mijn dochter ...de jouwe zijn nog wel erg klein maar ook jij hebt altijd ruimte gemaakt op je schouders en op jouw manier mama ondersteund en gemotiveerd...dankjewel, dankjewel!

Paramaribo, 24 augustus 2022