

Dankwoord

Datum: woensdag 24 augustus 2022

Naam: mr. Nishita A. Soekhlal- Tedjoe

Geachte aanwezigen,

Ik richt een woord van dank aan de president van het Hof van Justitie, de waarnemend Procureur- Generaal en de Dekan van de Surinaamse Orde van Advocaten voor het waar maken van mijn droombaan middels de toelating als advocaat bij het Hof van Justitie, de inschrijving op het tableau en de beëdiging. De vele wijze woorden en opmerkingen die daarnet geuit zijn neem ik ten harte bij de uitoefening van mijn beroep.

Zesentwintig jaar geleden had ik mijn eerste kennismaking met de banken van het Hof, gelukkig niet als procespartij, maar als klein meisje van drie jaar, die het heugelijk moment van beëdiging van mijn patroon, tevens oom en vaderfiguur, mr. Suresh Mangroelal in mijn leven meemaakte. Die lange zwarte jurk met het wit slabbertje moet ik ook dragen en dat was mijn doel. Gelukkig ken ik nu niet alleen het juiste woord van het kostuum: de toga, maar ook de verantwoordelijkheden die ik hiermee als advocaat moet dragen en algehele voorzichtigheid die in acht genomen moet worden bij de uitoefening van het beroep. Mijn enorme dank aan deze bewustwording wijdt ik volledig toe aan mijn patroon, mr. Suresh Mangroelal die “het zonlicht voor een roos” betekent voor mij. Voorts richt ik mijn dank aan mijn moeder voor haar enorme motivatie, wijsheid, steun, kracht en liefde die heeft bijgedragen tot wie ik vandaag ben en verder mijn grootmoeder, echtgenoot en schoonouders. Ook mr. Dubois die als patroon heeft bijgedragen aan mijn vorming op het gebied van strafrecht zeg ik dank.

Als afsluiting geef ik mee dat ik klaargestoomd ben om hetgeen ik daarnet beloofd heb met kunde en charisma te exerceren in mijn beroep, opdat de tucht aan mij voorbijgaat. Belangrijke lessen die ik hiervoor meeneem zijn:

1. Denk niet geheel zwart wit, maar begeef je in de grijze zone waarbij je je kernwaarden, juridische kennis en emotionele intelligentie inzet om op creatieve wijze tot oplossingen te geraken en de rechtzoekenden hun belangen op rechtvaardige wijze te behartigen;
2. Stel je altijd constructief op: weet wanneer je hard vasthoudt aan je standpunten, maar weet ook waar je verzachtend optreedt om de belangen van de cliënten te behartigen;
3. Geef de hoop niet op in de Republiek Suriname en wees trouw aan land en de justitiabelen. Die hebben immers alle mogelijkheden, krom of scheef, geboden om te zijn wie jij vandaag bent. Verraad dit land niet;
4. Respecteer de aan wet en de grondwet. Dat betekent in eerste plaats naleving van regels en wetten door jezelf. Het begint allemaal bij jou en niet pas wanneer

je een bepaald beroep uitoefent. Gelet op de wereldwijde en nationale noodzaak voor naleving van de compliance regels pleit ik ervoor dat advocaten hun kantoor zoveel als mogelijk compliance proof maken.

5. Een mooi gezichtje, babbeltje of lach alleen brengt jou nergens. Wees altijd voorbereid, blijf jezelf ontwikkelen en zet de beste communicatie skills in. Geef dus de volle 100% bij de uitoefening van het beroep. Een beëdigde advocaat heeft na aflegging de belofte mijns inziens de verplichting om actief het beroep uit te oefenen. Bij inactiviteit moet je eerlijk genoeg zijn om vrijwillig afstand te doen.

En zo kan ik nog honderden tips meegeven die ik tijdens mijn leven, studie en stageperiode heb mogen leren en die ik meeneem.

Ik ben ready voor deze nieuwe uitdaging en wens alle nieuwe advocaten een vruchtbare carrière toe. We ontmoeten mekaar zeker, hetzij aan een zijde of aan weerszijde. Laten wij niet vergeten dat wij collega's mekaar geen kwaad zullen doen, daarvoor zijn er genoeg anderen, niet in vijandigheid leven, ons beroep naar eer en geweten uitoefenen en meehelpen dat de samenleving een advocaat niet als negatief, maar als positief ervaart.

Ik dank u voor uw aandacht,

Uw kersverse advocaat

Mr. Nishita Amrita Soekhlal- Tedjoe