

**Dankwoord mevrouw mr. C. Campagne – Veldkamp i.v.m. haar beëdiging tot
advocaat d.d. 28 december 2022**

Goedemorgen,

Geachte Edelachtbare President van het Hof van Justitie,

Leden en leden plaatsvervangers van het Hof van Justitie,

Waarnemend Procureur Generaal van het Hof van Justitie

Griffier van het Hof,

De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten,

Collega advocaten

Familie / vrienden,

en overige aanwezigen

Vandaag, 28 december 2022 is voor mij een bijzondere dag. Ik kan zeggen dat mijn eerste droom, tevens mijn laatste droom werkelijkheid is geworden. Hiervoor ben ik u zeer erkentelijk. Mijn interesse voor de advocatuur bestaat al sinds het MULO.

Zoals ik al eerder vertelde tijdens de kennismakingsgesprekken begon de interesse voor de toga toen mijn vader dagelijks de oversteek deed naar Kanton met zijn toga in zijn hand. Iedereen die hem aansprak met Meester en de manier hoe men hem aansprak was voor mij vol adoratie. In mijn ogen was /is de toga een statussymbool waarvan ik graag deel wilde uitmaken. Naarmate ik ouder werd realiseerde ik mij dat geen enkel ander beroep mij zo bezighield als de advocatuur. Als jonge moeder was het niet altijd even makkelijk voor mij. Alhoewel ik als jongste ben geslaagd van de middelbare school kwamen zoveel uitdagingen op mijn pad dat het onmogelijk was voor mij de rechten studie binnen 5 jaren

af te ronden. Mijn lont is kort zegt men but I am a bit of a perfectionist dus opgeven is nooit een optie voor mij. Maar uiteraard God heeft een plan met een ieder zijn leven en ik weet dat mijn levenservaring, mijn ervaring in het bedrijfsleven bij zal dragen aan mijn werk als advocaat.

Afen, ik ben niet hier gekomen om zoetsappige verhaaltjes te vertellen dus zal ik hier niet verder over uitweiden. Voordat ik mijn dankwoord uitbreng wil ik het volgende zeggen aan mijn collega -advocaten op basis van mijn ervaring tijdens mijn stage periode:

“Laat geld ons niet leiden om ons werk naar behoren uit te voeren. Geld is belangrijk om te overleven, maar indien je weet dat je het werk niet of niet behoorlijk zal uitvoeren geef dit door aan je cliënt. Wees professioneel tijdens de uitvoering van je werkzaamheden en laat men het respect behouden voor jouw als advocaat. Vergeet niet dat je een rechtsgeleerde, een belangenbehartiger bent en je beoefent een Ere beroep. De advocatuur is geen glamour beroep, je werkt keihard. Maar als je ervan houdt is er geen vuiltje aan de lucht.”

Mijn dank gaat uit naar de Heer daarboven. Met alle challenges in dit leven heeft hij altijd ervoor gezorgd dat al mijn dromen tot nu toe zijn uitgekomen.

Mijn dank gaat ook uit naar mr. Shardha Sitaram. Zij stond altijd klaar om mij waar nodig haar kritische mening te geven.

Mijn dank gaat uit naar mijn ouders. Mijn vader tevens mijn patroon als strenge en kritische beoordeler vanaf de schoolbanken. Hij heeft mij geleerd om creatief te zijn en een aanpakker. Mijn moeder voor haar geweldige steun in mijn leven. Ze heeft mij altijd gemotiveerd altijd ondersteunt en stond altijd klaar om op mijn oudste zoon te letten zodat ik mijn colleges kon volgen. Ik heb nooit problemen gehad met taal op school dankzij mijn moeder. Ze is geweldig in talen.

Mijn dank gaat uit naar mijn lieve, geweldige man. Altijd geduldig, staat altijd klaar voor zijn gezin. En altijd daar om mij te ondersteunen zowel moreel alsook financieel. Zonder hem was ik waarschijnlijk niet in 2018 begonnen met de advocatenopleiding.

Mijn dank gaat uit naar mijn geweldige kinderen. They give my life extra meaning. Een voorbeeldfiguur wil ik voor ze zijn. Wanneer zij met anderen converseren wil ik uit hun mond horen: “mijn moeder is niet iemand die bij de pakken neerzit”.

Mijn dank gaat uit naar mijn jongere broer en zus die ook altijd klaar staan waar nodig.

Mijn dank gaat uit naar mijn tante en oom hier in de zaal voor hun onvoorwaardelijke liefde en motivatie.

En tot slot gaat mijn dank uit naar mijn grootouders. Mijn grootvader thans wijlen die altijd geloof in mij had. Bij wie ik binnen kon vallen met brandende vragen. Bij wie ik documenten kon brengen om zijn objectieve mening te krijgen. En mijn grootmoeder natuurlijk. Ze stond uren in de keuken koekjes te bakken voor me. Voor haar was belangrijk dat ik mijn werk uitvoerde.

Ik feliciteer mijn collega – advocaten met hun beëdiging tot advocaat en wens hun heel veel succes toe. Ik spreek de hoop uit dat wij tijdens onze loopbaan elkaar de volle ondersteuning zullen geven om de problemen van burgers gezamenlijk op te lossen. Dat waar nodig wij elkaar zullen helpen en het respect naar elkaar toe zullen behouden.

Wat ik nog zou willen meegeven is het volgende:

“Doe je werk als advocaat, maar vergeet je gezin niet. Ik ben jurist, getrouwde vrouw, moeder maar kan zeggen ik ben tevens huisvrouw en ik zou het niet anders willen.”