

## TOESPRAAK BEEDIGING TOT ADVOCaat BIJ HET HOF van JUSTITIE van SURINAME

Paramaribo, vrijdag 12 april 2024

Edelachtbare President van het Hof van Justitie, leden en plaatsvervangers van het Hof van Justitie van Suriname, De (wnd) Procureur Generaal bij het Hof van Justitie, de griffier van het Hof van Justitie, Edelachtbare (Kanton)rechters

Deken en leden van de Orde van Advocaten, confrères,  
Mr. Hok A Hin en Mr. Leter (mentoren)

Geestelijke Leiders

Mijn dierbaar gezin en familie, overige genodigden

### **We (I) come from very far away**

Ik ben Mr. Ceciël Wannî Pinas, MSc.

Na de lagere school op Tamarin, een dorpje langs de Cotticarivier te hebben doorlopen, werd ik op Moengo door de familie Partodikromo opgenomen in hun nogal groot gezin. Zeer strenge ouders en ondernemende familie. Samen met een ander broer (+) moest ik elke voetbaldag, nl. dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag telo met bakkeljauw/trie verkopen bij de wedstrijden van de destijds Moengo Sportbond. Zo werden we op school en daarbuiten Telo-boi genoemd. Achteraf bekeken, heb ik toch enorm veel geluk gehad, want ik mocht ondanks alle strenge discipline naar school gaan en zo belandde ik in 1978 op de Middelbare Handelsschool. In 1982 trad ik in dienst van de Hakrinbank N.V., welk dienstverband eindigde met mijn pensioenge-rechtigde leeftijd in 2020.

Ik heb gedurende het dienstverband in 2007 de Meester in de Rechten graad behaald. Daarna behaalde ik in 2010 de Master of Science degree in International Relations via The University of the West Indies. Gedurende mijn lange dienstverband heb ik geen enkele aangeboden bankopleiding of -training gemist.

In 1985 trad ik in het huwelijk met Renette Martodikromo en afgelopen zaterdag 6 april 2024 mochten wij onze 39 jarige jubileum herdenken. Uit het huwelijk zijn drie (3) kinderen zijn geboren, nl. Kimberley, Phyllis en Given, thans volwassenen. Ik ben opa van 4 kleinkinderen. Van deze plaats uit breng ik hulde en dank uit aan mijn (overleden) biologische ouders kapt. Sinaloi Mananga Pinas(+) en ma Sileba(+) en niet te vergeten mijn zorgzame pleegouders Pak Djais (+) en ma Satira Partodikromo-Jasin(+).

Dit moment markeert een uitzonderlijke mijlpaal in mijn leven om vanaf deze dag mij als zelfstandige advocaat en beroepsbeoefenaar te mogen noemen.

Na jaren van studeren, plannen, zwoegen en focussen, moge ik de Almachtige Schepper dankzeggen deelgenoot te zijn bij het richting geven aan het rechtsleven, mee te werken aan de rechtsbedeling om tenslotte goede rechtsspraak in ons land het bevorderen.

Een beroep dat omljnd is door een speciale wet voor de Advocatuur en een Ere-reglement, die het fundament en leiddraad vormen om de stand van het beroep altijd hoog te houden.

De client, rechtzoekende of te wel justiebele vervult binnen dat beroep een voorname rol.

Hier is het gezegde "de klant is koning" nog steeds van toepassing.

Van deze plaats uit doet het mij goed, u te verzekeren, dat het belang van de client naar eer en geweten zal worden behartigd. Dit geldt voor zowel in penaelibus als in civilibus.

Integriteit, flexibiliteit en gedrevenheid zullen o.a de drijfveren zijn bij de aanpak van elke opdracht. Regelmatige communicatie met de client zal altijd een permanente plaats krijgen in mijn optreden.

Advocaat zijn is niet een eenvoudig beroep. De leermomenten zullen voortduren en ik zal tot het uiterste blijven gaan om het beste van het beroep te maken.

Ik (wij) dank (en) U EA President van het Hof van Justitie van Suriname en uw team EA, de (wnd)PG, de Dekan en leden van de Orde van Advocaten, mijn mentoren Mr. K. Hok A Hin en Mr. G. Leter, mijn Geestelijke leiders en niet te vergeten, mijn dierbaar gezin en familie voor alle steun en liefde..

Tot slot houd ik u een citaat uit de bijbel voor:

**Romeimen 8 vers 31.**

*De Heilige Geest verzekert ons de uiteindelijke overwinning.*

*“Als de Almachtige voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn”?*

*(NIEMAND / NOBODY)*

Dank u wel.

Mr. Ceciel W. Pinas, MSc  
( 850 1197 / 894 9905 )