

Toespraak in verband met de beëdiging op vrijdag 12 april 2024

Edelachtbare President van het Hof van Justitie, leden en leden plaatsvervangers van het Hof van Justitie, Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie, griffier van het Hof, Dekan van de Orde van Advocaten, leden van de Orde van Advocaten, collega's, geestelijken, familie, vrienden en overige aanwezigen, staat u mij toe om vandaag als pas beëdigde advocaat een woord tot u te richten.

Mijn naam is Irma Maya Dorinnie, een Nickeriaanse, geboren en getogen te Wageningen, het stadje in het district Nickerie. Ik voel mij zeer vereerd om vandaag tot de Orde van Advocaten toegelaten te zijn. Na een zeer lange weg, is mijn droom toch bewaarheid met de kracht van de Almachtige Heer.

De toelating tot de advocatuur is geregeld in de Advocaten wet. In artikelen 10 en 11 van deze wet is bepaald, dat elke advocaat-stagiaire verplicht is de praktijk uit te oefenen onder toezicht van een advocaat die 'patroon' genoemd wordt. Naast de verplichte stage is ook de verplichting opgelegd tot het volgen van de beroepsopleiding voor de advocatuur, die evenals de stage, minimaal 02 jaren duurt.

Ik was werkzaam bij de overheid en diverse NGO's maar de drang om rechtzoekenden te ondersteunen bleef maar aan mij knagen. Zo ben ik in 2020 aan die opleiding begonnen en in 2022 deze afgerond. De stichting Centrum voor Democratie en Rechtspleging heeft onder leiding van de Orde van Advocaten bedoelde opleiding verzorgd.

Ik wil daarom mijn waardering en complimenten uitbrengen aan deze Stichting en de aan haar verbonden docenten en medewerkers. Ik heb gedurende de opleiding veel kennis opgedaan op het gebied van rechtspleging. Het beroep van advocaat kenmerkt zich onder andere door het individueel optreden en uiteraard het dragen van individuele verantwoordelijkheid. Desalniettemin is collegialiteit en openstaan voor samenwerken van essentieel belang.

Ik heb deze mijlpaal bereikt mede dankzij mijn patronen en andere personen en instanties, die mij de afgelopen jaren hebben bijgestaan en ik ben hen zeer erkentelijk. Ik heb gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheden om te werken aan concrete en actuele zaken om zodoende mijn kennis te verruimen en verrijken. Mijn civiele- en strafrechtstage heb ik gelopen bij het Advocatenkantoor Peterhof onder leiding van Mr Dayenne Marleen Peterhof en bij Mr Theresia Roos.

De ervaring die ik aldaar heb opgedaan heeft gemaakt dat mijn interesse gewekt is voor zaken- en contractenrecht maar heb ook veel belangstelling voor het strafrecht. Een rechtsgebied dat verder tot ontwikkeling dient te komen. Zo dient ook gekeken te worden naar de mogelijkheden om meer taakstraffen toe te passen waardoor verdachten die minder ernstige feiten hebben begaan niet opgesloten hoeven te worden in de overvolle cellenhuizen. De staat wordt hierdoor veel geld bespaard om voor deze mensen te zorgen. Deze middelen zouden anders besteed kunnen worden, bv om een resocialisatie programma uit te voeren. Voorts wil ik mij verder verdiepen op het gebied van letselschade om zodoende slachtoffers of nabestaanden te ondersteunen die schade zijn toegebracht.

Mijn beëdiging ervaar ik als het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Uitgerust met wettelijke regelingen, jurisprudenties en ervaring, zal het lukken om de justiablen de nodige ondersteuning bij het zoeken naar recht te bieden. Want als pleitbezorger ligt de toekomst van de rechtzoekenden in jouw handen, het gaat dus gepaard met immense verantwoordelijkheden. Ik zal daarom wanneer ik een zaak aanneemt naar eer en geweten de belangen van de justiablen verdedigen. Open communicatie zal een belangrijke rol spelen tussen mijn cliënten en ik.

Tenslotte wil ik op de eerste plaats de Almachtige Heer danken voor de wonderen die Hij elke dag weer doet in mijn leven;
Op de tweede plaats mijn gezin;
Mijn moeder maar ook mijn vader, die jammer genoeg niet meer in ons midden is;
De overige familieleden;
Mijn pastor;
En 'last but not least' mijn patronen, mr Peterhof en mr Roos en de overige teamleden van kantoor Peterhof.

Ik wil als volgt afsluiten met een tekst uit de bijbel, die mij heel erg aanspreekt:

Psalm 23:1-3: de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weide...

DANK U WEL VOOR UW AANDACHT

