

Edelachtbare President van het Hof van Justitie, geachte college, PG, griffier, Dekan van de Orde van Advocaten, geestelijken, collega's, familie, vrienden, en overige aanwezigen. Het is een waar genoegen om vandaag de dag aan u het woord te richten als zojuist beëdigde advocaat.

Toen ik mij in oktober 2005 inschreef voor de BAMA opleiding rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, had ik nooit verwacht dat ik vandaag de dag in bijzijn van de Hof President en de overige leden van het Hof beëdigd zou worden als advocaat bij het Hof van Justitie.

De weg hiernaartoe is ongetwijfeld gepaard gegaan met vele obstakels. Echter heb ik altijd mijn doel nagestreefd.

Al vrij jong, net op mijn 23ste heb ik mijn diensten mogen verlenen als ambtenaar bij het Ministerie van Justitie en Politie. Echter merkte ik op dat de werkzaamheden niet aansloten bij mijn opleidingen. Desondanks ben ik in mij zelf blijven investeren, waardoor ik op mijn 30 ste niet 1 maar 2 Master diploma's behaalde.

De drang naar het verrichten van meer en verantwoordelijk werk bleef aandringen, totdat ik vrij plotseling belandde op het Bureau voor Familierechtelijke Zaken als procesvertegenwoordiger. Hierdoor ontstond bij mij de affiniteit met het personen – en familierecht, mijn belangstelling gaat ook uit naar de overige rechtsgebieden te weten het handelsrecht en uiteraard ook het strafrecht. Toen ik wekelijks de rechtszittingen bezocht kwam in mij de gedachte op dat ik hetzelfde werk ook kan doen, echter als advocaat. Zodoende heb ik mij ingeschreven voor de advocatenopleiding en betrad ik toen de eerste stap in de advocatuur.

Als dochter van een gepensioneerd ambtenaar en gewezen leerkracht ging het zoeken naar de juiste patroon heel stroef, mede vanwege het feit dat mijn achtergrond als ambtenaar niet aansloot bij de advocatenkantoren. Dit heeft geresulteerd in een langere stageperiode met uiteindelijk een latere beëdigingsdatum. Ik wens hier ook bij te zeggen dat de patroon een cruciale rol speelt in de weg tot aan de beëdiging. Zodoende wens ik mijn patronen Mr. Punwasi en Mr. Kanhai van harte te bedanken voor hun bereidheid om mij vrijwel direct te helpen en zeer intensief te begeleiden voor wat betreft het civiel – en strafrechtelijk gedeelte.

Als advocaat wil ik tezamen met de pijlers van de Rechterlijke Macht mijn bijdrage leveren door ervoor te zorgen dat rechtszoekenden geen rechtsbijstand hoeven te ontberen en op tijd geholpen worden. Tijdens mijn stage heb ik ervaren dat cliënten vaak genoeg niet weten bij wie zij terecht kunnen. Zodoende wil ik de cliënt wegwijzen maken en het gevoel geven dat zij zich vertrouwd voelen bij de advocaat. Uiteraard zal ik eveneens gevolg geven aan de door mij zojuist afgelegde eed dat ik geen zaken zal aannemen die in mij gemoede onrechtvaardig zijn.

Tot slot wens ik hierbij te benadrukken dat met een juiste mindset, ambitie en doorzettingsvermogen alles mogelijk is. Mijn dank gaat uit naar mijn partner Suraj, mijn kleine prinsesje Shanaya en vooral mijn ouders, mijn vader die altijd ervoor heeft gezorgd dat ik niks tekort kwam en die na 1,5 maand wederom helemaal vanuit Nederland naar Suriname is afgereisd om dit bijzonder moment mee te maken. En wijlen mijn moeder die altijd als een rots achter mij stond en tijdens de opleiding is komen te overlijden en dit moment helaas niet heeft kunnen meemaken.

Middels deze feliciteer ik mijn overige collegas met dit heugelijk feit en dank ik een ieder die hier vandaag aanwezig is.

Dank u wel!