

Edelachtbare President van het Hof van Justitie, leden- en leden plaatsvervangers van het Hof van Justitie, Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie, Griffier van het Hof, Deken van de Orde van Advocaten, leden van de Orde van Advocaten, collega's, geestelijken, familie, vrienden, dames en heren, het is mij een eer, een waar genoeg en een zegen, vandaag hier te staan en als pas beëdigd advocaat het woord tot u te richten.

Ik betuig ten eerste dank aan God voor alle wijsheid, kennis, inzicht en kracht, die ik nodig had tijdens de studie en stage, maar nu nog veel meer nodig zal hebben, als beginnend advocaat.

Bijzondere dank aan mijn patroon, mr. Kathleen Kraag-Brandon, dank voor de begeleiding, ondersteuning, de vele adviezen en waardevolle gesprekken. Dank ook aan mijn begeleider in strafzaken, mr. Dwight Kraag, voor zijn geduld, uitleg, adviezen en ondersteuning.

Verder dank aan mijn lieve man en kinderen, die mij alle ruimte en ondersteuning gaven. Dank aan het voorgangersechtpaar Irving en Joan Chin Sie Jen, voor alle ondersteuning en gebed.

Op dit bijzonder moment gedenk ik ook mijn, helaas reeds overleden, vader die mij interesseerde voor de studie rechten. Hij had mij niet voor iets beters kunnen interesseren, rechten is een studie die mij echt op het lijf geschreven staat; dank aan beide mijn ouders en mijn familie, mijn collega's, vrienden en eenieder die mij heeft bijgestaan.

Voor de uitoefening van het beroep van advocaat, is men verplicht de Beroepsopleiding Advocaten te volgen en als onderdeel daarvan, de praktijk van dit vak te ervaren en aan te leren, door stage te lopen op een advocatenkantoor. Ik heb het theoretisch gedeelte als zeer prettig ervaren en heb veel kennis mogen opdoen en ben daarom alle docenten en counterparts ook bijzonder dankbaar.

De praktijk is natuurlijk een andere ervaring, waarbij men leert omgaan met cliënten, met conflicten, leert pleiten voor cliënten, en op een ander niveau denken. Hoeveel studie of ervaring er daaraan ook vooraf is gegaan, je bent genoodzaakt weer te duiken in literatuur en jurisprudentie, verdragen en wetten, je legt belangen op de weegschaal en bespreekt zaken met collega's, vanuit de invalshoek van de advocaat.

De ernst van de advocatuur, het integer zijn en het zich houden aan de ere-regels van de advocatuur, worden je goed bijgebracht. Het is naar mijn mening niet een vak of carrière waar je aan begint, het is een bijzonder beroep: de advocatuur is een deel van de rechtspleging, van de democratie en die moet men samen met collega's en de volledige rechtelijke macht bewaken en in stand houden. Geen gemakkelijke, maar wel een fijne taak. Ik zal mij daarom ook inzetten om een goede rechtspleging in ons mooie land, te helpen bevorderen en de gedragsregels voor de advocatuur hoog te houden. Grote dank daarom voor zij die mij dit alles bijbrachten.

Ik eindig met het Bijbelvers: "Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek!" (Amos 5:24)