

Beedigingsspeech mw. Mr. Isaura H. D. Morsen

Geachte President van het Hof, Procureur-Generaal, leden van het Hof, Deken van de Orde van advocaten, griffier, collega's, pers, dierbaren en andere genodigden.

Vandaag sta ik hier voor u als jonge dame, met grote eer en dankbaarheid om de eed af te leggen als advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname. Vastberaden om als instrument van het rechtssysteem de noten van het recht naar zuiverheid te bespelen.

Vandaag geef ik u het Ja-woord dat ik naar beste weten en kunnen met de kennis die ik heb opgedaan en inzicht die heb verkregen over het rechtssysteem mij in te spannen voor U.

De rol van advocaat brengt niet alleen de plicht met zich mee om cliënten deugdelijk te vertegenwoordigen, maar ook om altijd de waarheid te dienen en te beschermen. Deze eed die ik vandaag afleg, is niet enkel een formele stap; het is een belofte, een verbintenis om mijn kennis, mijn tijd en mijn morele kompas in te zetten voor het waarborgen van de rechtsstaat en het handhaven van gerechtigheid.

Ik ben me ervan bewust dat de juridische wereld niet zonder uitdagingen is, er zullen momenten zijn dat je wordt beproefd, maar dan zeg ik The devil is a liar, want het is juist in die momenten dat onze toewijding aan god, maar ook het recht het meest getest en bewezen wordt.

De weg naar dit grote succesmoment is geen makkelijke geweest, maar met behulp van mijn geliefde vrienden, familie, guru's,

patronen en partner is dit uiteindelijk een onmiskenbaar feit. Dit is de reden dat ik van dit moment gebruik maak om hen dank te zeggen voor hun liefde, steun en begrip bij het bewandelen van dit pad.

Na deze lange weg te hebben bewandeld, ben ik uiteindelijk gekomen bij 1 van de piekmomenten van de vele die nog zullen komen. Nu zal het echte werk beginnen en ben ik zeker dat mijn koffieapparaat overuren zal moeten maken, maar ik ben er klaar voor!

Aan mijn collega's zal ik zeggen, ik zie ernaar uit om samen met jullie bij te dragen aan het nobele werk van de advocatuur in Suriname. Ik spreek mijn hoop uit dat wij elkaar kunnen aanvullen waar nodig, helpen indien gewenst en tezamen kunnen bijdragen aan een rechtvaardiger Suriname.

Mijn speech zal ik beëindigen met deze quote als pijler van mijn leven, welke mij tot heden dagelijks de moed en doorzettingsvermogen heeft gegeven, namelijk: "Believing in yourself is the first step to succes"

Succes start bij jezelf, succes voor je rechtzaak, succes bij je opleiding, succes in iedere relatie die je hebt met een ander..... kort gezegd succes in elk aspect van je leven. Geloof dat je het kan en werk daarnaartoe.

Ik dank u.