

Dankwoord i.v.m. de beëdiging tot advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname d.d. 28 augustus 2024.

President van het Hof van Justitie, leden- en leden plaatsvervangers van het Hof van Justitie, Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie, Griffier van het Hof, Deken van de Orde van Advocaten, leden van de Orde van Advocaten, deurwaarder, overige collega's, familie, vrienden en alle overige aanwezigen,

dames en heren,

Het is mij een eer en waar genoeg om thans wederom voor u te staan, en wel als advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname.

Dit edel beroep heb ik gedurende mijn carrière eerder niet voor ogen gehad. Vanwege mijn eerdere intensieve loopbaan als opsporingsambtenaar/ onderzoeker was er een geconditioneerd beeld van de advocaat achtergebleven.

De beginfase van de strafstage, had voor mij veel voeten in de aarde, om de omschakeling te maken van opsporingsambtenaar naar de rol van de raadsman die moet opkomen voor de belangen van zijn cliënt. De rol van de raadsman/ advocaat welke expliciet procesbewaking inhoud.

Natuurlijk moet elk delinquent gedrag worden gecorrigeerd, echter moet zulks geschieden binnen de grenzen van het beginsel van behoorlijk procesrecht.

Gedurende mijn vorige politiek bestuurlijke functie was de trias politica -als fundamenteel beginsel van de Rule of Law, voor mij de hoeksteen om te Staat afdoende te dienen.

Mijn onderschrijving en beleving van de Rule of Law of anders gezegd de Rechtstaatsgedachte, heeft mijn bewustwording in de hoofdtaken van de raadsman/ advocaat versterkt.

Advocaten zijn niet alleen hoeders van de rechtsstaat, maar zij maken ook onderdeel uit van die democratische rechtsstaat.

Thans sta ik met bewuste- en volledige toewijding als advocaat van het Hof van Justitie voor u.

Het is voor mij belangrijk om iedere dag mijzelf in de rechtsstatelijke spiegel aan te kijken en nog bewuster te worden van de rol welke ik hierin als advocaat moet vervullen.

Ik dank de Almachtige die mijn levenspad heeft voorbestemd,
mijn patroons, mr. Chandrawatie Algoe en mr. Sharda Sietaram voor hun uitzonderlijke begeleiding,

mijn gezin, mijn moeder maar zeer zeker ook mijn vader, die jammer genoeg niet meer in ons midden is,

en "last but not least" een ieder die mij op welke wijze danook heeft ondersteund bij het kunnen bereiken van deze mijlpaal in mijn leven.