

**Dankwoord  
i.v.m. mijn beëdiging tot advocaat**

19 maart 2025

Geachte aanwezigen

Goede morgen,

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het een hele eer vind om vandaag hier te mogen staan. Deze droom kreeg op 16 mei 2003 gestalte. Dit was het moment dat ik mijn rechtendiploma behaalde, en zou ik ooit advocaat worden.

Echter het leven duwde mij een andere richting in. De Heer wilde mij op een andere plek.

Welnu, aan een ieder die mij thans, in 2025, dus 22 jaar later vraagt, “waarom juist nu in de advocatuur”, zeg ik:

**Dit is voor mij de beste tijd! It is GODS TIMING!**

Daarom, vanuit deze plek:  
Dank je wel VADER  
Dank je wel papa James Bhugwandass  
Dank je wel mama Juliette Kammeron, beiden inmiddels overleden.

Mijn dank gaat voorts uit naar:  
Mijn patroon, mr. Georgette Leter

Mijn man, Werner Matthys  
Mijn kinderen Bhugwandass Xaviera; Sybrano - en Alyssio Harris.

Mijn schoondochters  
Mijn zussen, broers en overige familieleden  
Mijn medewerkers, vrienden en kennissen

Dankje wel iedereen.  
Dank je voor het vertrouwen in mij, de ondersteuning en de samenwerking.

En eindig ik met de volgende quote:

**“Als antwoord op iedereen die zegt dat je moet ophouden met dromen en de werkelijkheid onder ogen moet zien, zeg ik, blijf dromen en maak je eigen werkelijkheid!!!!”**

Dankje wel,  
Mr. Brigitte Matthys - Bhugwandass