

Dankwoord i.v.m. de beëdiging van mr. Kemlish Jawalapersad tot advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname d.d. 19 maart 2025.

President van het Hof van Justitie, leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Justitie, de Procureur Generaal bij het Hof van Justitie, Griffier van het Hof van Justitie, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Deurwaarder, de patronen, geestelijken, collega's, families en overige aanwezigen.

Vandaag sta ik hier met een diep gevoel van dankbaarheid en verantwoordelijkheid. De beëdiging als advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname is niet alleen een formele stap, maar een belofte van toewijding aan de kernwaarden van ons vak m.n. rechtvaardigheid, integriteit en toewijding aan de rechtsstaat.

De weg naar dit moment was uitdagend, gevuld met studie, stage en praktijkervaring. Maar elke stap heeft mij gevormd en voorbereid op de taak die nu voor mij ligt namelijk: het behartigen van de belangen van rechtzoekenden, het bijdragen aan een eerlijke rechtsgang en het bewaken van de fundamentele rechten die de basis vormen van onze samenleving.

De belofte die ik vandaag afleg, is niet slechts een verplichting, maar een belofte om mij volledig in te zetten voor mijn cliënten, mijn beroep met waardigheid en respect uit te oefenen en altijd te handelen in overeenstemming met de ere-regelen die ons vakgebied kenmerken.

Als pas beëdigde advocaat kijk ik ernaar uit om niet alleen een verdediger te zijn, maar ook een bruggenbouwer, die bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving door deskundigheid, empathie en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Vandaag ben ik beëdigd, maar ik weet: dit is pas het begin. Het begin van een reis waarin ik mij zal moeten inzetten voor rechtvaardigheid, voor de bescherming van rechten en voor de eer van het beroep dat ik nu mag uitoefenen.

Mijn dank gaat allereerst uit naar de Almachtige voor kracht, wijsheid en leiding. Zonder zijn zegen zou deze dag niet mogelijk zijn geweest. En mijn oprechte dank aan mijn patroon, mr. Ch Rambharos voor zijn uitzonderlijke begeleiding, het vertrouwen en de waardevolle lessen tot nu toe. Ook dank aan mijn docenten, mentoren, collega's en vrienden. En vooral een bijzonder woord van dank aan mijn familie. Zonder jullie steun, advies en vertrouwen had ik hier vandaag niet gestaan.

Tenslotte mijn hartelijke dank aan het Hof van Justitie voor het in mij gestelde vertrouwen.

Verder feliciteer ik mijn collega-advocaten met hun beëdiging en dank ik u allen voor uw aanwezigheid bij dit heuglijk feit.

Dank u,